

lerdir. Ancak o zaman benim izzet-i nesimi töhmet altında kalmaktan kurtarmış olursunuz".<sup>20</sup>

Tevfik Fikret bu tarihten sonra Robert Kolej'deki öğretmenliğini sürdürdü. 19 Ağustos 1915'te hayatını kaybetti. Önce Eyüp şehitliğine defnedildi. Bilahare, 1961 yılında, Aşıyan'a, bugün bulunduğu yere nakledildi.

## BİYOGRAFİ

Temmuz 2006.

Kayınvalidesinin vefatı üzerine gönderilen bir taziyet mektubuna Tevfik Fikret'in vermiş olduğu manzum cevap:

"İnâyet-kâr,

Taziyet-nâmeni, herkât! Aldım;  
O hâzin lütfuna memnûn kaldım,  
Bana gönâlümce hitâb etmişsin,  
Sanki vicdânımı söyletmışsin,  
O ne tibyân-i hikem-pîrâdır,  
Ne müessir eser-i gaarrâdır!  
Gürye-eşfâ nevehât-i dilber,  
Mütteselsil nagamât-i hüzn-âver!

"Innâ lillâh"

Mâkîz-i cân u dîl-i mâtem-hâh!  
İşiten râh anı rikkat buluyor,  
Rôhunun rikkati manzûr oluyor.  
Ağlıyor andaki lafz ü ma'nâ,  
Eşk-i hasretle yazılmış gîyâ.

<sup>20</sup> İstediğleri sonucu elde edememiş olmakla beraber bu haraketleri ile Mektebi-Sultani öğrencilerinin bir şefer açıktır anlaşılmaktadır. Nickim 22 Nisan 1910 tarihili *Le Moniteur Oriental* gazetesine yazışan bir haberci göre, Sultanî öğrencilerinden eklenen Beyru Lisesi öğrencileri, İstanbul'dan gönderilen ve tefazuzu beğenmedikleri Arap Edebiyatı ve Graueri öğretmenini, derslerine gitmek suretiyle protesto etmişlerdi.

## BİR ŞİİRI HATIRLAMAK

Seval Şahin

Aşağıdaki mektup Tevfik Fikret tarafından Rıza mail Hikmet Ertaylan tarafından *Düşün* dergisinin Eylül-Ekim 1965 (sayı: 7-8) sayısının 17 ve 18. sayfaları arasında yayımlanmış.

Mektupta Fikret tarafından yazılmış bir şiir bulunmakta. Bu şiir mektubun sonunda yer alan tarihten anlaşıldığına göre 14 Muharrem 1309 ve 7 Ağustos 1307 (19 Ağustos 1891) tarihinde yazılmış. Tevfik Fikret'in bütün şürleri için bir katalog olacağını düşünerek bu mektubu yeniden yayılama regî duyduk ve imlasını bugünkü imlâya göre düzenledik.

Kayınvalidesinin vefatı üzerine gönderilen bir taziyet mektubuna Tevfik Fikret'in vermiş olduğu manzum cevap:

"İnâyet-kâr,

Taziyet-nâmeni, herkât! Aldım;  
O hâzin lütfuna memnûn kaldım,  
Bana gönâlümce hitâb etmişsin,  
Sanki vicdânımı söyletmışsin,  
O ne tibyân-i hikem-pîrâdır,  
Ne müessir eser-i gaarrâdır!  
Gürye-eşfâ nevehât-i dilber,  
Mütteselsil nagamât-i hüzn-âver!

"Innâ lillâh"

Mâkîz-i cân u dîl-i mâtem-hâh!  
İşiten râh anı rikkat buluyor,  
Rôhunun rikkati manzûr oluyor.  
Ağlıyor andaki lafz ü ma'nâ,  
Eşk-i hasretle yazılmış gîyâ.

Olsa mektubun olurdu *el-hakk*  
*Tesliyet-bahş-i dil-i müstağrak*  
*Âh! Ben ne agreb insânum*  
*Ne kadar hiss-i kavî hayvânüm*  
*Daimâ fikrime hissüm gâlib,*  
*Budur ârâmumu dâim sâlib.*  
*Başkasıycün ufacık bir kasvet,*  
*Bence diñyâlara suñmaz mihnet!*  
*Büriyor hangi elem gelse bana*  
*Besler âlâmumu kalbin guyâ!*

*Ne yaman gündü, aman Yarabbi!*

*Neydi hâlim o zaman Yarabbi!*

*Nazarım hâke dikilniş.. Bi-tâb*

*Fikrim eflâke çekilmiş.. Nâ-yâb;*

*Deli olmuş gibi, yahud semnest*

*Ediyordum neyi bulsam işkest. \**

*Târ-i ömrüm de geçseydi deste,*

*O dahi kalmaz idi vâreste!*

*O ne dehşet.. O ne ubviyet idi,*

*Dehre hâkimdi sükü etti.*

*Sunu hatırlıyorum ki o zamân*

*Ağlıyorken oluyardum handan.*

*Âh! Ol handemi görseydin sen,*

*Mutlaka ağlar idin rahminden!*

*Şimdi tasviri o hâlin müşkil,*

*O güliş kabil-i tasvir değil.*

*Ben ki öksüz büyüdüm şimdîye dek*

*O melek-haslete düşkündüm pek.*

*Elimizde anı gasbetti eccl*  
*Bence devrildi demek câm-i emel.*

*Ne ise söyleyecek derdim çok,*

\* Bu kelime şikest olmali.

*Sizi ta'cize hâkim yok*  
*Edeyim bâri-verip bunda karar*  
*Arz-i şükran ile hatm-i gülfâr.*

14 Muharrem 309 ve 7 Ağustos 307 bende-i acz-rejîk  
*Mehmed Tevfik.*

Kaynpeder bendeniz ellernizden, birçok zevât gözlerinizden operler. Arkadaşlarınız hep iyidirler. Tarafı devletinizden haber-i âfîyet bekliyorlar. Velimimet, pek görecenmiş geldi. Bu tarafa ikbal yok mu?"